



## Forslag til Kongres 2018

---

### **Nr. 3.02**      **Værdisætning af omsorgens betydning i sygeplejen**

**Forslagsstiller:** Ina Kristensen, Lisbeth Hammer Andersen, Line Storm Gessø Hansen, John Christiansen, Christina Rosenberg, Kirsten Elmholdt Nikolajsen, Gitte Solgård Larsen, Dorte Ruge, Betina Iroisch Kristensen, Jytte Pharao-Bonde, Janne Horsted Grevsen, Helle Kruse Hansen, Birthe Overgaard Hansen, Camilla Rosager Weber, Mette Kästner Jacobsen, Andreas Lund Andersen, Anja Skovgaard Nissen, Dorthe Boe Danbjørg, Barbara Hjalting, Sille Olesen, Mads Dippel Rasmussen, Kevin Vilhelmsen

**Indstilling:** At DSR arbejder på, at omsorg og vigtigheden af omsorg kommer på den politiske dagsorden. Derudover ønsker vi, der arbejdes for, at der kommer en politisk anerkendelse af at omsorg giver værdi.

**Motivation:**

Som sygeplejersker mener vi, at omsorg er et vigtigt aspekt i vores arbejde, omsorg er vigtig for sygeplejerskerne, de oplever hvilken forskel det gør i samspillet med den enkelte og for relationen til et andet menneske.

Omsorg er et relationelt, praktisk og måske især et moralsk begreb. Det er i en tid med stærk individualisering under meget stort pres. Omsorg er ikke foreneligt med et sundhedsvæsen, hvor rationalitet er eneste bærende værdi. Omsorg er essentielt for sygeplejens selvforståelse og kvaliteten af plejen er afhængig af, hvor meget plads, omsorgen for patienterne får.

Hvordan sikrer vi, med de mange nye tiltag, eksempelvis politiske vinde, bekendtgørelser, retningslinjer effektiviseringer etc. at vi fortsat fastholder at det at yde omsorg for patienter/borgere er kerneopgaven i sygeplejen. Det ser ud til, at jo mere vi kan overlade til den enkelte, og jo mere vi kan gøre den enkelte ansvarlig for, jo bedre bliver sundhedsvæsenet til at tage sig af ... ja, hvem skal sundhedsvæsenet tage sig af.

Skal vi som sygeplejersker understøtte en tankegang, hvor hver enkelt er overladt til sig selv, og hvor plejen udliciteres til den enkelte patient, med de omkostninger det medfører for dem? Eller er det et moralsk problem at flere og flere føler sig presset til at tage vare på sig selv og selv står for pleje og behandling?

Vi ønsker med forslaget, at DSR i den kommende kongresperiode arbejder målrettet for at bringe omsorg tilbage i faget og understøtte omsorgsfilosofien i sygeplejen som essentielt for

fagets selvforståelse. Det værende sig indad i organisationen og udad i de fora, hvor der er interesser på spil.

**Hovedbestyrelsens bemærkninger:**

Udfoldelse af omsorg og etik i sygeplejen er svær. Effektiviseringskulturen med øget individualisering og velfærdsteknologiske løsninger sætter aftryk i samfundet og konstitueres dermed også i sygeplejen. Den politiske linje skaber et kontinuerligt behov for at definere og værne om omsorgens betydning i et sygeplejefagligt såvel som samfundsorienteret perspektiv. Det er et grundvilkår for os som faglig organisation, og derfor arbejder vi hver dag nationalt og internationalt med at tydeliggøre værdien af sygeplejen for samfundet med faglige/politiske indsatser, sygeplejeetiske retningslinjer, kampagner og udspil. Vi har eksempelvis i arbejdet med værdighed i ældreplejen sat fokus på, at muligheden for at give en værdig ældrepleje er forringet. Ligeledes har vi også arbejdet med værdisætning af omsorgens betydning og sygeplejerskers rolle i Demensalliancen samt i vores seneste psykiatriudspil.

Dette kongresforslag skal også ses ift. kongresforslaget 3.01 *Normeringer & kompetencer*.